

Bibelns träd

Träd används i bibeln som symbol för människor, oftast för enskilda, men ibland också för flera eller för ett helt folk. Ibland framgår det direkt att det är en liknelse: *'Se, jag är ett förtorkat träd.'* Jes. 56:3. Och Jesu ord under hans lidande *"Om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra?"* Luk. 23:31. Men ibland måste man bara av sammanhanget förstå att med träden avses människor: *'Alla träd på marken ska förnimma, att det är jag, Herren, som förödmjukar höga träd och upphöjer låga träd, som låter friska träd förtorka och gör torra träd grönskande.'* Hes. 17:24. *'Då juble alla skogens träd inför Herren, ty han kommer för att döma jorden.'* 1Krön. 16:33. *'Träden gick en gång för att smörja en konung över sig.'* Dom. 9:8.

Assyrien liknas vid en stor ceder som blev nerhuggen och Egypten vid ett annat träd, som också skulle huggas ner. Hes. 31 och 32. Jesus liknar judafolket vid ett fikonträd. Fikonträdet stod vid vägen, där han gick. Han förbannade det och gjorde av det en liknelse. Matt. 21:18 f. Även Jesu ord om att *'yxan redan är satt till roten på trädet'* kan ses som en anspelning särskilt på judafolket. Matt. 3:10.

Trädsymbolen används speciellt mycket när det är fråga om något i den andliga världen. Gud planterar nämligen träden i sin vingård, som är hans himmelrike på jorden. En förebild till detta finns i 1 Mos. 2:9: *Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken... mitt i lustgården satte han livets träd.* Lustgården är förebild till himmelriket och livets träd är Herren Jesus, himmelrikets kung. I andra Moseboken under rubriken Israels lovsång finns följande vers: *'Du för dem in och planterar dem på din arvedels berg, den plats som du gjort till din boning, Herre, den helgedom, Herre, som dina händer berett.'* 2 Mos. 15:17.

Men Gud tar också människor i sin tjänst till att plantera in andra i hans rike d v s att genom evangeliets predikan bringa folk till omvändelse och tro: *'Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.'* 1 Kor. 3:6.

Eftersom bibelns ärende är Guds himmelrike och att plantera människor dit, är det oftast också fråga om troende människor, när det talas om träd i betydelsen människor. Hesekiel såg i en syn många träd och fruktträd stå grönskande invid en ström. Hes. 47:7. Synen är kongruent med Ps. 1:3: Den gudfruktige är *'som ett träd, planterat vid vattenbäckar'* dvs invid 'livets vatten'. Och livets vatten är evangeliet om syndernas förlåtelse. *De rättfärdiga grönskar som palmer, de växer som cedrar på Libanon, planterade i Herrens hus grönskande på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar för att förkunna att Herren, min klippa, är rättfärdig.* Ps. 92:13-16. Och i en annan psalm står det: *'Herrens träd blir mättade.'* Ps. 104:16. Jesus säger: *Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta.* Joh. 6:35.

Gud vakar över sin plantering och tar bort vilda träd. Och det gör han med sitt

ord. Ett exempel på detta är följande: När Jesus sade till fariseerna och de skriftlärdade: *"Ni bryter mot Guds bud för era egna stadgars skull"*, tog de illa upp. Jesus kommenterade deras beteende med orden *'Varje planta som min himmelske Far inte har planterat ska ryckas upp med roten.* Matt. 15:13. Guds ord överbevisar de avfälliga i deras samveten om deras falskhet, fast de inte själv vill erkänna det. När aposteln Judas varnar för falska kristna, som hade nästlat sig in i församlingen, kallar han dem *'träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppräckta med rötterna'*. Judas v.12. Gud låter sådana döda träd ändå bli kvar i den yttre kyrkogemenskapen, förgården till de heligas samfund. De får bli kvar där sin tid, eftersom de har sina av Gud givna uppgifter. De ska dels bli till fall för andra som är lika dem i det att de inte vill tro sanningen. Och dels ska de vara varnande exempel för dem som är trogna mot Guds ord.

Träd som inte står fasta på Sanningens grund bär dålig frukt i form av en bekännelse som inte överensstämmer med Guds ord. Jesus undervisar oss att lära *'känna igen dem på deras frukt'*, så att vi inte far vilse. Matt. 7:20. Men till det krävs Guds Andes hjälp och undervisning, eftersom det ofta inte är fråga om uppenbart grova avsteg från bibelns lära, utan om förstuckna och finstiltla förvillelser, som likt datorvirus kan förstöra hela innehåller inifrån. Kännetecknande för en god frukt är en ren bekännelse till Jesus Kristus som ensam Frälsare och saliggörare, eller med andra ord: tron på en rättfärdig-görelse som vi har fått helt utifrån d v s utan någon insats från vår sida och helt till skänks, nämligen från Kristus. Dålig frukt däremot känns igen på dess bismak av tro på egen medverkan i frälsningen i form av egen god vilja, eget beslut, avgörelse, tro mm. För att kunna se detta och skilja en sådan förkunnelse från en bibeltrogen behövs gåvan att pröva andar. *'Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda!'* 1 Tess. 5:20,21. *'Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare'*. Upp. 2:2.

Gud ser också till att träd som inte bär god frukt blir bortskaffade. *'Vart träd, som inte bär god frukt, blir nerhugget och kastat i elden.* Matt. 7:19. Att bli nerhuggen är detsamma som att förlora kontakten med det livgivande ordet om ren förlåtelse och nåd i Jesus Kristus. Gud har ordnat detta så att de som till någon del räknar med sin egen insats ifråga om sin frälsning, de varken vill eller kan ta emot den rena och fullständiga nåden i Kristus. Ordet eld används i bibeln ofta som symbol för Sanningen. Jesus sade: *"Jag har kommit för att tända en eld på jorden"*. Luk. 12:49. Och Johannes skriver: *'Nåden och Sanningen kom genom Jesus Kristus.'* Joh. 1:17. Att bli kastad i elden betyder då i detta sammanhang att bli utlämnad åt Ordets dom i samvetet, och domen lyder: *'Den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.'* Joh. 3:18. Och Guds Sons namn betyder hela frälsningen oavkortad.

Men Gud har tålmod med sina träd och ger dem tid att börja bära frukt. Jesus talar om det i en liknelse. *'En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade frukt på det men fann ingen. Då sade han till trädgårdsmästaren: I tre år har jag nu kommit och letat frukt på det här fikonträdet, men jag hittar ingen. Hugg bort det! Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt runt det och gödlat. Kanske bär det frukt nästa år? Om inte, kan du hugga bort det.* Luk. 13:8 Liknelsen för tankarna till judafolket, bland vilket

Herren Jesus vandrade omkring och predikade i cirka tre år med föga gensvar.

Herren Jesus kallas Livets träd för att han ger liv åt alla andra träd. Han nämns redan i bibelns första kapitel och återkommer i bibelns sista kapitel. Han har sin plats i Guds trädgårds mitt och allt andligt liv är beroende av honom. Han beskriver detta i en liknelse, där han kallar sig själv vinstocken och sina lärjungar för vinstockens grenar. *Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp.* Joh. 15:1. Vad det betyder att som en gren förbli i honom sägs i det sista citatet i bibeln där Livets träd nämns. *'Om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i Livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok.'* Upp. 22:19. Att förbli som en gren i Livets träd är att tro och ta vara på vad Herren Jesus har sagt och låtit nedteckna för vår frälsning och eviga salighet.