

Guds moln och skyar i bibeln

Gud talar till oss i bibeln på många sätt, inte bara med ord i sina vanliga betydelser utan också genom symboler, ord och tal som har getts särskilda andliga betydelser. Det står i Ords. 16:15 *'Hans välvilja är som ett moln med vårregn.'* Här associeras ordet moln direkt med Guds välvilja. Och det framgår tydligt redan i Moseböckerna och hos profeterna vad Gud avser med sina skyar, moln och molnhopar. Han använder dem i situationer, där nåden och barmhärtigheten har motsvarande uppgifter på det andliga planet.

En bra bild av molnets symboliska innebörd ges oss i 1 Kon. 18:44, där en händelse under profeten Elias tid med hjälp av molnet blir en profetia om den kommande Frälsaren och frälsningen. Efter en lång tid av torka sade Elia till sin tjänare: *"Gå upp och se ut mot havet!" Han gick då upp och såg ut över havet, men sade: "Jag ser ingenting." Sju gånger sade han till honom att gå tillbaka. När han kom dit sjunde gången, sade han: "Se, ett litet moln som en manshand stiger upp ur havet." ... I ett nu blev himlen mörk av moln och storm och ett kraftigt regn föll.*

Det lilla molnet är Jesu födelse i ringhet. Han steg upp ur människohavet där s blev människa. Sjutalet är en många gånger använd symbol för frälsningen i Kristus. I och med att Jesus kom hit till världen kom också Guds nåd i överfödande mått genom honom och flödade över jorden genom evangeliets livgivande regn. Himlen som genom syndafallet hade varit öppen för Guds helighets stränga blick mot oss, blev nu genom Jesus en nådens och barmhärtighetens himmel.

Profeten Hesekiel fick i en syn en allegorisk beskrivning av de fyra evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. *"Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall, och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande varelser. De såg ut som människor " o s v. Hes. 1:4,5.*

De fyra evangeliernas berättelser om Jesu frälsningsverk är ju som ett enda stort moln av Guds nåd och barmhärtighet genom honom. Elden är ett ofta använt uttryck för sanning, nämligen Guds sanning eller ord. Evangelierna är Guds sanna ord om hans nåd genom Jesus.

Ett skydd mot Guds helighet och vrede

Genom eld och stort dunder och basunljud gav Gud tillkänna att han befann sig i folkets närhet på Sinai berg. Och för att skydda folket för hans åsyn lät han en

molnsky omge berget. 2 Mos. 20:18-20. Med molnskyn som bild visar Gud oss hur nåden i Kristus skyddar oss syndare mot hans helighet och vrede över synden.

'Herren sade till Mose: *"Se, jag ska komma till dig i ett tjockt moln för att folket ska höra när jag talar med dig och sedan för alltid tro på dig."* 2 Mos. 19:9. Detta är en direkt illustration av hur Gud låter höra sin röst genom evangeliet, för att vi ska tro på Herren Jesus. På något annat sätt än genom evangeliet kan vi varken tala med Gud, se honom eller komma honom nära. *'Varje gång Mose kom in i tältet sänkte molnstoden sig och blev stående vid ingången till tältet och Herren talade med Mose.'* 2 Mos. 33:9. Uppenbarelsetältet, som israeliterna hade byggt på Guds befallning, är en bild av evangeliet, samma bild som används i Uppenbarelseboken.

När Jesus konfirmerades i sin uppgift som världens frälsare och tre av hans lärjungar var med som vittnen vid tillfället på förklaringsberget, kom ett moln och sänkte sig ner över dem och ur molnet hördes en röst: *"Denne är min son, den älskade. Lyssna till honom!"* Mark. 9:7. Att Fadern talade genom molnet just vid det tillfället betyder, att han skulle bli oss nådig genom den frälsning som Jesu förestående verk innebar. Molnet illustrerar också här det skydd som hans barmhärtighet genom Jesus utgör mot Faderns helighet och vrede mot synden.

Vägvisare och ledare

Vidare visar Gud med hjälp av molnhopen över israeliterna under deras ökenvandring hur han också leder oss med evangeliet, att han med mild hand liksom tvingar oss att vandra under evangeliets skydd. Den som vandrar utanför skyddet har Guds brännande vredessol på sig, då däremot den som vandrar under evangeliet för njuta av dess svalka för själen. *'Han ledde dem om dagen med molnskyn.'* Ps. 78:14. *"Herren gick framför dem, om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både dag och natt. Molnpelare upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldpelaren om natten."* 2 Mos. 14:20.

Uttryck för Guds makt.

I Ps 68:35 står det: *'Hans makt är i skyarna.'* Det är lätt att förstå, att här inte avses skyarna i naturen. Den makt, genom vilken Jesus kunde utstå lidandet för oss intill döden, var barmhärtighetens och kärlekens makt. Nu, efter att Jesus har fullbordat sitt frälsningsverk, har han makt över alla människor. Han utövar den makten genom evangeliet om nåden på grund av sin offerdöd för alla: *Den som tror*

budskapet har evigt liv genom det, men den som avvisar det är därmed redan dömd. Joh. 3:18.

Det är just denna makt genom evangeliets budskap som Jesus avser på många ställen, t. ex. med orden *"Du (Fadern) har gett honom (Sonen) Sonen makt över alla människor, för att han ska ge liv åt alla dem som du har gett honom"* Joh. 17:2, och *"Människosonen har makt på jorden att förlåta synder"* Matt. 9:6, och likaså *"Då ska man se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet"* Mark. 13:26. Jesus talar här om sin återkomst till liv efter sin uppståndelse. Hans makt och härlighet är nu den makt och härlighet som han vann genom sin offerdöd för oss. Och han kommer till oss bland molnen d v s med evangeliet och genom sina änglar (förkunnarna). Och domen går över var och en av oss när evangeliet förkunnas för oss. Matt. 3:18. Det är detta som han också åsyftade när han efter sin uppståndelse sade: *"Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden"* Matt. 28:18.

Ett nådens tecken.

Profeten Joel beskriver en nära förestående Herrens dag som en dag av mörker och tjocka men också av moln och dimma. Det rådde ett stort mörker den dag Jesus dog under våra synder. Men med molnen vill Gud genom profeten påminna oss om att Jesu död inte var ett nederlag utan innebar att Gud därigenom blev oss nådig. Joel 2:2.

Det är naturligt, att Gud låter molnskyarnas tecken höra ihop med Jesus, som själv är nåden och frälsningen personifierad. När Jesus for upp till himmelen, for han in i en molnsky. Hans trogna såg i den stunden bara molnskyn efter honom. Det var också meningen. De skulle se honom - inte främst som den person, i vilkens gemenskap de hade vandrat omkring, utan som Frälsaren. Två av Gud utskickade änglar gav dem ett tröstande löfte: Jesus skulle inte lämna dem utan komma igen på samma sätt d v s genom molnskyn, budskapet om nåden. Det hände redan efter hans uppståndelse, när han förklarade skrifterna för lärjungarna, och i ett vidare sammanhang på pingstdagen, när han kom i sin Andes gestalt. Jesus hade ju också lovat, att Anden skulle undervisa dem om allt d v s om hela frälsningen, molnskyns budskap. Samtidigt gick också ett annat Jesu löfte i uppfyllelse: Han skulle vara med sina trogna under alla deras levnadsdagar på jorden. Han är med oss i molnskyn, nådens budskap.

De som tror nådens budskap här i tiden behöver inte heller vid uppståndelsen uppleva blixtnad och donner, som israeliterna måste göra vid Sinai berg, utan de får möta Herren Jesus genom nådens moln på den yttersta dagen. *"...först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med*

dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren." 1 Tess. 4:17